



Iedereen GELIJK voor de wet!

De enige manier om België terug op 'gezonde' poten te zetten!



3) Afschaffen van de 'politieke onschendbaarheid' om een halt toe te roepen aan het overheersende politieke machtsmisbruik en corruptie.

2) Afschaffen van de 'dubbele nationaliteiten' (**óók in het politieke wereldje**), om een halt toe te roepen aan het overheersende profitaat, de buitenlandse politieke inmengingen, de drugstrafiek en allerlei andere criminaliteiten die dankzij de 'dubbele nationaliteiten' welig blijven woekeren en door de politiek 'gesteund' worden.

De 'landgenoten' MOETEN voor de keuze gesteld worden:

- a) Ofwel de Belgische nationaliteit...
- b) Ofwel de nationaliteit van het 'thuisland'!

Zware criminelen moeten 'gerepatrieerd' worden.

1) Afschaffen van het statuut van 'statutaire' voor ambtenaren en werknemers binnen het overheidsgebeuren en in overheidsbedrijven, om een halt toe te roepen aan het hieraan verbonden straffeloos mogen plegen van allerlei criminaliteiten en machtsmisbruiken op 'gewone' burgers en 'gewone' werknemers.

Geen verschillende justitie meer tussen kasteelheren, criminelen en Olgers!

Koning... keizer... admiraal... schijten doen we ALLEMAAL!